

Lönadsbeskrivning Majlis Jostoffson & Löfgren



Nedanstående text är skriven på 1600-tals svenska med hjälp av det system som utvecklats av släktforskaren Jonas Magnusson. Som norm för teckensnitten har använts den stil som kyrkoherde Zakarias Jönsson använde. Han var kyrkoherde i Eksjö mellan år 1632 och 1681. Teckensnittet heter därför Zakarias. Har du svårt att tyda texten, klicka [här](#) så kommer texten på modern svenska.

Så här beskriver Majlis sig själv:

Jag föddes den 11 augusti 1640 på Stora Råstet i Jstorp, Markis kommun i västergötland.

Mina föräldrar var Börje og Hildur Jostoffson. Pappa handlade med kött og mamma var bonn og sköttes familjen. Familjen bestod då även av min storebror Lonnart og min farfar Gustaf, som var änkeman. Senare tillkom också min lillebror Lof. I november 1644 flyttade familjen till Loued, där mina föräldrar köpt ett hus. Pappa startade ett yackläteri i Loued som senare utvecklades till en spiceri-handel.

Min barndom var väldigt trygg och fin. Vi hade stort umgänge med släkt och vänner. Sjön blev min pappa allvarligt sjuk när jag var endast 11 år gammal och han gick bort redan 11.5.55. Detta kom naturligtvis att präglade familjen på många vis, bland annat eftersom vi samman och hjälpte varandra så gott det gick.

Pappas yngste bror, bror, övertog affärsverksamheten.

Efter skolan började jag arbeta i min farbrors affär. Jag arbetade där i fem år.

När jag var 20 år flyttade jag till varberg och började arbeta som värdbiträde på Restauratoriet. Där arbetade jag i drygt tre år.

11.16.58 var ett år som i sig själv formade mitt fortsatta liv. Jag träffade Lasse, vi gifte oss och fick så småningom 2 barn, döttrarna Annica och Monica.

Fram till Monica börjar skolan, var jag hemma och skötte om familjen. Därefter arbetade jag på iverstegården, ett äldreomsorgscenter, i 11 år innan jag började för min man Lasse i hans företag. Där skötte jag administrationen med löner och bokföring fram till min pensionering. Vår äldsta dotter Annica flyttade 11.1982 till Amerikla för att studera ett år. Hon träffade där Kjell och är sedan dess bosatt på Long Island. Det har för min del inneburit många resor till Amerikla. När dessa barn var små, var jag ofta där i 3 månader åt gången och hjälpte till med barnpassning. I 37 år bodde vi på Karlbergssområdet i varberg där vi hade en villa. Jag trivdes väldigt bra med att arbeta i trädgården med blommor liksom med inredning av hemmet.

2005 flyttade vi till en lägenhet på Brorssområdet i varberg. Där bodde vi till den 11 december 2013 då vi flyttade till Sjöns äng. Vi har en närmare på fjärde våning med fantastisk och väldigt hög standard.

Levnadsbeskrivning Majlis Petersson g Löfgren



Så här beskriver Majlis sig själv:

Jag föddes den 11 augusti 1940 på Stora Kärret i Istorp, Marks kommun i Västergötland.

Mina föräldrar var Börje och Hildur Petersson. Pappa handlade med kött och mamma var hemma och skötte familjen. Familjen bestod då även av min storebror Lennart och min farfar Gustaf, som var änkeman. Senare tillkom också min lillebror Leif.

I november 1941 flyttade familjen till Horred, där mina föräldrar köpt ett hus. Pappa startade ett charkuteri i Horred som senare utvecklades till en specerihandel.

Min uppväxt som barn var väldigt trygg och fin. Vi hade stort umgänge med släkt och vänner. Tyvärr blev min pappa allvarligt sjuk när jag var endast 10 år gammal och han gick bort redan 1955. Detta kom naturligtvis att prägla familjen på många vis, bland annat svetsades vi samman och hjälpte varandra så gott det gick. Pappas yngste bror, Bror, övertog affärsverksamheten.

Efter skolan började jag arbeta i min farbrors affär. Jag arbetade där i fem år. När jag var 20 år flyttade jag till Varberg och började arbeta som vårdbiträde på Kustsanatoriet. Där arbetade jag i drygt tre år.

1963 var ett år som i hög grad formade mitt fortsatta liv. Jag träffade Lasse, vi gifte oss och fick så småningom 2 barn, döttrarna Annica och Monica.

Fram tills Monica börjat skolan, var jag hemma och skötte om familjen. Därefter arbetade jag på Östergården, ett ålderdomshem, i 10 år innan jag började hos min man Lasse i hans företag. Där skötte jag administrationen med löner och bokföring fram till min pensionering.

Vår äldsta dotter Annica flyttade 1982 till USA för att studera ett år. Hon träffade där Richard och är sedan dess bosatt i Farmingdale på Long Island. Det har för min del inneburit många resor till USA. När deras barn var små, var jag ofta där i 3 månader åt gången och hjälpte till med barnpassning.

I 37 år bodde vi på Karlbergsområdet i Varberg där vi hade en villa. Jag trivdes väldigt bra med att arbeta i trädgården med blommor och växter liksom med inredning av hemmet.

2005 flyttade vi till en lägenhet på Brearedsområdet i Varberg. Där bodde vi till den 1 december 2013 då vi flyttade till Sörse Äng. Vi har en trerummare på fjärde våning med havsutsikt och väldigt hög standard.



Mentorsvägen 6

[retur](#)